

- 2193. De mens wikt, God beschikt.**
Met hoeveel voorzorg men ook handelt, de uitslag van onze ondernemingen is steeds in de handen van God.
- 2194. Ons Heer geeft gratie naar vocatie.**
God legt geen zwaardere last op dan ge dragen kunt; verlies dus uw vertrouwen niet als gij in nood zijt.
z. b. : 1094.
- 2195. Ons Heer slaat nooit met twee roeden tegelijk.**
God legt geen zwaardere last op dan men dragen kan.
z. b. : 1847.
- 2196. Onze Lieve Heer heeft allerlei zakken, waarin Hij zijn geld steekt.**
Men gebruikt dit, wanneer men over de verschillende eigenaardigheden van de mensen spreekt, meer bepaald over de negatieve, de afwijkingen van het gewone, sukkelaars, die toch hun weg vinden en die soms, gezien hun eigenaardigheid, de juiste plaats schijnen in te nemen; men vergelijkt O.L. Heer dan met een bedelaar, die in de ene zak zijn brood, in de andere zijn geld steekt.
- 2197. Als de hemel valt, zijn alle mussen dood.**
Schertsende aanmaning om zich niet, vóórdát een ongeluk treft, nodeloos bekommerd te maken.
z. b. : 1826.
- 27. Die naar de hemel spuwt, spuwt in zijn eigen aangezicht.**
Wanneer men hogeren of machtigeren bespot of verguist, haalt men zich zelf slechts moeilijkheden op de hals; ook : alles wordt vroeg of laat gestraft.
z. b. : 1403.
- 2198. 't Is beter eens in de hemel als zeven keren aan de deur.**
Zeker hebben is best.
z. b. : 433, 1960.
- 2199. Men rijdt naar de hemel niet in een koets.**
Men bekomt niets zonder moeite.
z. b. : 1136.
- 572. Wie de hemel een ambt geeft, die geeft hij ook het verstand.**
Al doende leert men een ambt waarnemen.
z. b. : 570, 571.
- 2200. Door een klein gaatje ziet men ook de hemel.**
In geval van nood, moet men zich ook van geringe middelen weten te bedienen.
- 1136. Met kousen en schoenen komt men niet in de hemel.**
Men krijgt niets zonder moeite.
z. b. : 2199.
- 1638. Die hier de kruiwagen gevoerd heeft, zal hem ginder boven ook voeren.**
De arme man zal in de hemel ook nog moeten werken.
- 1403. Die een steen naar de hemel werpt, krijgt die zelf op het hoofd.**
Alles wordt vroeg of laat gestraft; ook : wanneer men hogeren of machtigeren bespot of verguist, haalt men zichzelf slechts schande op de hals.
z. b. : 27.
- 2201. Elkeen kan geen even schone ster aan de hemel hebben.**
Niet iedereen kan even voorspoedig zijn in de wereld.
- 2202. Zonder mijn of dijn zou de wereld hemel zijn.**
Eigenbelang doet veelal twist ontstaan.

- 2203. De heiligen komen om hun was.**
Men vraagt gewoonlijk om beloning voor bewezen diensten.
- 2204. Er zijn geen heiligen in de hemel, die op aarde niet gelasterd geweest zijn.**
Dus : doe wel en zie niet om. Wanneer men volgens zijn geweten handelt, moet men zich niet bekommeren om laster, enz. van anderen.
- 2205. Geen heilige zo klein of hij moet zijn was hebben.**
Ieder heeft recht op de beloning, die hem toekomt.
- 2206. Het zijn al geen heiligen, die grote paternosters dragen.**
Schijn bedriegt.
z. b. : 598, 2137, 2158, 2170, 2398, 2744, 3098.
- 2207. Kleine heiligen hebben ook macht.**
Men moet het kleine, het geringe niet versmaden.
z. b. : 2101.
- 2208. Grote geleerden zijn zelden grote heiligen.**
Verontschuldiging voor een bekwaam man, die zich al te uitgelaten gedraagt.
z. b. : 3234, 3818.
- 2209. Ze zijn niet allen heilig, die heilig schijnen.**
Schijn bedriegt.
z. b. : 2206.
- 2210. Nooit sant verheven in zijn land.**
Niemand wordt geëerd in zijn eigen land.
Ook :
- 2211. Een profeet is niet geëerd in zijn vaderland.**
Of :
- 2212. Niemand is profeet in zijn land.**
z. b. : 3284.
- 1417. Mensen zijn geen engelen.**
Niemand is zonder gebreken.
- 2213. 't Grootste mirakel duurt maar drie dagen.**
Als men van iemand kwaad spreekt, duurt het gewoonlijk niet lang, omdat men intussen wel weer een ander onderwerp gevonden heeft.

DUIVEL EN HEL.

- 1721. Als de duivel oud wordt, leert hij bidden (of : wordt hij eremijt; of : gaat hij onder de preekstoel zitten).**
Ook :
- 1722. Als de duivel ziek (of : oud) is, wil hij monnik worden.**
Door de ouderdom worden de deugnieten soms braaf.
z. b. : 1723-1725.
- 2214. Als men van de duivel spreekt, ziet men zijn staart (of : ram-melt zijn gebeente).**
Wordt gezegd als men iemand ziet, kort nadat men over hem gesproken heeft.
z. b. : 2795, 2927.
- 2215. De duivel beschermt zijn vrienden.**
Slechte mensen hebben soms het meeste geluk.
- 973. De duivel danst niet altijd voor één mans deur.**
Het ongeluk treft niet altijd dezelfde persoon.

Spreekwoorden

GELD EN GOED



J. CAUBERGHE



J. CAUBERGHE

nederlandse taalschat

NEDERLANDSE TAALSCHAT

SPREEKWOORDEN
SPREEKWIJZEN
SYNONIEMEN
CITATEN



BREPOLS

BREPOLS